

Jarigen in februari

01 Soumaya (Schaap)	17 Lieke (Schaap)
06 Mels (Hond)	21 Alae (Hond)
08 Angel (Bruin)	23 Aysegül (Hond)
10 Jamila (Bruin)	23 Cemile (Kat)
10 Jelle (Blauw)	23 Yanick (Blauw)
11 Quinten (Hond)	25 Peter (Rood)
12 Shivam (Kikker)	27 Ayah (Lila)
15 Loïs (Paars)	27 Maxx (Geel)
16 Claudi (Paars)	28 Evi (Muis)
16 Jenneke (Adj. Directeur)	



Nieuwbouw

Zoals u weet zijn we met de architecten-selectie bezig voor onze nieuwbouw. Aangezien dit een Europese aanbesteding is, vraagt dit nogal wat tijd. Er zijn hier namelijk strikte regels aan verbonden. Afgelopen week hebben een 5-tal kandidaten hun visie mogen presenteren. De één had daarvoor een maquette gemaakt, de ander had schetsen en een volgende liet ons vooral materialen zien die ze graag zouden willen gebruiken als zij onze nieuwe school mogen ontwerpen. Binnen twee weken zal het duidelijk zijn wie voor ons het definitief ontwerp mag gaan maken. Wij houden u op de hoogte!



Totale communicatie

Op Rafael maken wij gebruik van Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG). Wij lenen gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal die speciaal gericht zijn op kinderen. Op onze website onder 'Totale communicatie' kunt u meer informatie vinden over de ondersteunende gebaren. Er staan o.a. gebarenlessen die u thuis met uw kinderen kunt bekijken en gebruiken. Voor meer informatie, klik [hier](#)



gebaren

is



leuk

Leerlingzorgdag

Afgelopen donderdag heeft de laatste leerlingzorgdag plaatsgevonden. Tijdens deze dagen wordt het afgelopen half jaar geëvalueerd op leerling- en groepsniveau. In een groot overleg met groepsleiding, Intern begeleider, psycholoog/orthopedagoog en waar nodig ambulante begeleiders, logopedisten etc. worden analyses en hulpvragen besproken. Er is voor en tijdens deze dagen veel werk verzet om de leerlingen en groepen heel goed in beeld te hebben, zodat we onze kwaliteit van onderwijs en begeleiding van leerlingen weer kunnen vergroten.



Afscheid Tessa

Op vrijdag 20 januari hebben de leerlingen van groep Blauw afscheid genomen van juf Tessa. Zij gaat nu op STIP werken. We zullen haar zeker missen, maar we wensen haar veel succes op STIP!



Belangrijke data

DATUM	WAT	BIJZONDERHEDEN
Vrijdag 10 februari	Koffiemiddag voor alle ouders	13.30u - 15.00u (Attleeplantsoen)
Vrijdag 24 februari	Carnaval	Alle leerlingen verkleed naar school! (info volgt nog)
Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart	Krokusvakantie	Alle leerlingen VRIJ!

Spel

Dit blok spelen we in het spellokaal met sensopathisch materiaal. Dat is materiaal om te ruiken, proeven, horen, zien of te voelen. Er staat b.v. een badje met papiersnippers waar je lekker in kunt zitten, er is een tent met allemaal ballen en een voetpad met verschillende tegels om overheen te lopen. De pittenzakjes kun je laten draaien in de draaiton en in het zachte zand kun je glimmende steentjes zoeken. Zo ervaren en beleven we van alles. Kosteloos materiaal kan erg leuk zijn om mee te spelen!



Rafael is ontstaan uit het SO van de Pr. Wilhelminaschool en de Rafaelschool voor zeer moeilijk lerende kinderen (zml)

Kindertehuis Manasa Jyothi heeft post gestuurd!

Wij ontvingen afgelopen maand een brief van het kindertehuis.



Kundapura 13 december 2016

Lieve mensen,

Omdat jullie iets hebben betekend voor onze Stichting dit jaar een speciale kerstgroet uit Konl.

En hieronder de nieuwsbrief van december.

Ongelooflijk dat in 2017 mijn 10de jaar India aanbreekt. Als iemand mij in augustus 2007 had gevraagd of ik na 10 jaar nog steeds in India zou wonen, zou ik diegene voor gek hebben verklaard, want zo dol was ik helemaal niet op dit land! Maar het liep allemaal anders... En na 10 jaar hebben wij door, jullie steun, een prachtig tehuis voor 20 speciale kinderen in India kunnen opzetten. En niet alleen de kinderen hebben er baat bij, ook de staff, de leerkrachten die bij ons werken en de ouders van de kinderen plukken de vruchten van Konl. Onze visie over hoe om te gaan met deze kinderen en onze missie om deze kinderen een waardig leven te geven, raakt ook deze mensen en zij geven dat op hun beurt ook weer door. Een ander positief gevolg van ons werk is dat het Bestuur van de plaatselijke stichting steeds meer verantwoordelijkheid gaat nemen en de waardering vanuit het dorp Kundapura steeds meer toeneemt.

Mijn weg loopt anders.

Ik heb heel lang getwijfeld of ik volgend jaar naar Nederland moet komen, ik word 40 en ik wil graag iets opbouwen, maar mijn weg loopt anders. Al een tijdje loop ik met het idee in mijn hoofd om dat wat ik hier in India heb gedaan, ik ook nog ergens anders zou kunnen doen. Ik heb inmiddels zowel kennis en ervaring, dat ik het bijna zonde vind om er niets mee te doen; ik heb een gave om vanuit chaos iets moois te creëren er ik kan het aan om in moeilijke omstandigheden te leven. Het mooie was, dat het antwoord vanzelf kwam. Ik ben in contact gebracht met een andere Stichting, Dutch Down. Deze stichting steunt projecten voor kinderen met down syndroom over de wereld. Een van deze projecten bevindt zich in Kenia. Het is een kansarme school met 52 gehandicapte kinderen. De voorzieningen in de school zijn ronduit slecht; er is amper genoeg eten voor de kinderen. Er is geen dagprogramma, er zijn bijna geen materialen, geen goede medische voorzieningen etc. Ik heb aan de Stichting Dutch Down gevraagd wat de hulpvraag is van deze school. Ik ga in maart naar Kenia en kijken wat ik kan betekenen. Ik heb er een heel goed gevoel over, mijn kennis en ervaring neem ik mee en de rest laat ik op zijn beloop. Kijken naar wat er al is, wat is de hulpvraag en daarop voortborduren. Misschien is het een eenmalige actie, maar misschien kan ik wel veel voor deze school betekenen, als ik er in de toekomst wat vaker naar toe kan gaan. Maar goed, dat is toekomst...

Ik heb mijn voornemen ook aan het Bestuur van Japthi voorgelegd en het bestuur is enthousiast en is in principe bereid het nieuwe initiatief te ondersteunen vanuit Japthi. Zoals al eerder gezegd kan ik dit bijzondere werk alleen doen dank zij jullie steun. Met het nieuwe project in Kenia kan ik jullie steun weer goed gebruiken. Maar ik zal ook moeten kijken naar nieuwe donoren en sponsors. Mag ik jullie vragen om Japthi ook bij jullie vrienden en kennissen onder de aandacht te brengen? Dan kunnen we in 2017 net zoveel betekenen voor de kinderen in Kenia als in India.

Lieve groet en geniet van de aankomende dagen,
Maartje

Stichting Japthi Mijdsrecht. IBAN nummer: NL76 RABO 0148 119530 t.n.v Stichting Japthi Mijdsrecht.
Bic code: BIC RABONL2U. ANBI nummer 820078207

**Gebaar
van de maand
FEBRUARI**



Stamppot



Nieuws groep Paard

Hoe leuk: met elkaar naar de bibliotheek gaan om daar helemaal zelf boeken te kiezen die jij het allerleukst vindt! De kinderen van groep Paard hebben dat vorige week met elkaar gedaan. In de klas hebben we bedacht waar we van houden en waar we graag een boek over zouden willen lezen. Daarna samen naar de bieb en lekker zoeken tussen alle boeken. En wat zijn dat er veel! Na gezocht, gekeken en vast een beetje gelezen te hebben, zijn de keuzes gemaakt en ging er een tas vol boeken mee terug. De komende weken gaan we de boeken lezen. Paarden, K3, honden, dinosaurussen en nog veel meer! Over een paar weken brengen we ze terug en zullen we onze boeken ruilen voor andere boeken.



Rafael is ontstaan uit het SO van de Pr. Wilhelminaschool en de Rafaelschool voor zeer moeilijk lerende kinderen (zmi)

Gezondheidsweetjes van de maand

Wist je dat antibiotica niet helpt tegen de griep? Antibiotica werken tegen bacteriën en niet tegen virussen. De griep wordt veroorzaakt door een virus. In de meeste gevallen gaat griep vanzelf weer over. Griep is besmettelijk en het is daarom belangrijk om in een papieren zakdoekje te niezen en deze hierna weg te gooien. Het is verstandig om hierna ook je handen te wassen. Probeer je kind dit ook te leren! Als de koorts langer dan 5 dagen aanhoudt, is het verstandig om toch naar de huisarts te gaan. Als je kind nog erg jong is en hoge koorts heeft (39 graden of meer), is het verstandig om eerder al naar de huisarts te gaan.

Koffiemiddag

Voor ouders en/of verzorgers van **alle** leerlingen van Rafael, is er op het Attleeplantsoen op vrijdag 10 februari van 13.30 tot 15.00 uur weer een koffiemiddag. Deze middag staat in het teken van **vrijtijdsbesteding**. De aankondiging van deze uitnodiging heeft u al per mail ontvangen. Komt u ook? Laat het ons weten via: info@rafael.nl

Nieuws vanuit de BSO Vriendjes

Het nieuwe jaar is weer begonnen en de winter is in volle gang. Het is buiten koud en af en toe sneeuwt het zelfs en ligt er ijs, maar op de mooie dagen kunnen wij nog steeds lekker buiten spelen. Zo gaan we soms naar het park of spelen we op het grote plein met de skelters. De kinderen kunnen zo goed hun energie kwijt. Op de koude dagen is er vol op tijd om mooie winterknutsels te maken of te spelen in de gymzaal. Hier worden elke keer weer nieuwe spelletjes bedacht en uitgevoerd. In de eerste week van januari zijn wij drie dagen open geweest en hebben we de dagen goed en sfeervol kunnen vullen. Zo hebben we bijvoorbeeld brownies gebakken en versierd en zijn we naar de kinderboerderij geweest. Ook de gymzaal met onder andere het springkussen is goed gebruikt. Voor de jarige Karin hebben we een grote, prachtige taart geknutseld. Samen met de kinderen hebben we een spannend experiment gedaan: magisch zand maken! Door middel van bloem, baby-olie en citroensap konden we het zand prakken met een vork en er uiteindelijk lekker mee kneden. Sinds januari is Nathalia bij ons komen werken en ook zijn er twee nieuwe kindjes bij gekomen: Ties en Evi! Ties komt er op de dinsdag en donderdag bij, en Evi speelt hier op de maandag en donderdag. Dat vinden wij hartstikke gezellig, welkom allebei!



Veronique van Ham

Vriendjes
Flexibele Kinderopvang



KROKUSVAKANTIE

maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart

Rafael is ontstaan uit het SO van de Pr. Wilhelminaschool en de Rafaelschool voor zeer moeilijk lerende kinderen (zml)