



### **In Memoriam**

Verwacht maar toch veel te snel is Marijn de Smit uit Groep Kikker overleden.

Marijn was erg ziek. Hij is slechts 10 jaar geworden. Hij is tot het laatst de bijzonder vrolijke en lieve jongen geweest. Marijn is afgelopen vrijdag begraven. Het was een indrukwekkend maar 'mooi' afscheid.

Wij wensen iedereen heel veel kracht bij dit enorme verlies. Onze gedachten gaan uit naar zijn ouders, broertjes, andere familieleden en vrienden van Marijn. Maar ook naar de Kikker groep en alle collega's die met Marijn gewerkt hebben.



### **Hallo Allemaal,**

Het eerste jaar van de fysieke samenvoeging van de Lanslaan en het Attleeplantsoen zit er al weer op. En we kunnen met recht zeggen dat we een goed jaar hebben gehad.

Een paar hoogtepunten waar we trots op zijn:

- Alle medewerkers en leerlingen waren opnieuw ingedeeld in groepen op de beide locaties. We hebben een goede doorgaande lijn kunnen bewerkstellen en we hebben het onderwijs goed vorm kunnen geven.
- We hebben bezoek gehad van de inspectie. Zij zijn heel lovend over onze school.
- Een groot aantal leerlingen in de midden/bovenbouw hebben hun zwemdiploma gehaald.
- 30 bovenbouwleerlingen zullen van de week hun diploma krijgen, en naar het middelbaar onderwijs vertrekken.
- Dit schooljaar zijn er 2 groepen van Reinaerde gestart bij ons in de school. Dit zorgt voor een nog intensiever samenwerking.
- Eén collega was 40 jaar in dienst en één collega gaat met pensioen. We hadden een mooi afscheidsfeest.
- Maar vooral: De kinderen hadden een goed jaar. Ze gingen met plezier naar school en hebben heel veel geleerd.

Natuurlijk waren er ook verdrietige momenten. Eén daarvan is het overlijden van Marijn uit groep Kikker. Wat een verdriet.

We willen iedereen bedanken voor zijn of haar inzet in dit mooie jaar.





We hebben er alle vertrouwen in dat het volgend schooljaar ons nog veel meer goeds gaat brengen.

Fijne vakantie allemaal,

Jenneke van der Wal  
Pien van Gendt

### **IJsverkoop**

Wij van groep Koe vonden het geweldig leuk dat er zoveel kinderen, juffen en meesters een ijsje hebben gekocht in ons ijswinkeltje. Ook de opbrengst was buiten verwachting groot: we hebben KiKa met €150,- gesponsord.

Bedankt!!!

### **Boerderijdag groep Muis**

18 juni ging groep muis op pad naar Ijsselstein naar de boerderij waar Sep woont. De kinderen hebben heerlijk in de tuin gespeeld, op de trampoline, in de glijbaan-hut, geschommeld en vooral... rondjes gereden op de pony 'Linda' van de buurvrouw!

Na wat lekkers kregen we een rondleiding over de boerderij, we hebben de stal met de grote koeien gezien, de stal met de middelgrote koeien en de stal met de kalfjes. Buiten stond de shovel en daar mochten alle kinderen op om een rondje te doen langs het weiland.

Het was een topdag!!

Groetjes van groep Muis

### **Beste ouders/verzorgers van onze leerlingen,**

Omdat ik binnenkort met pensioen zal gaan, komt de tijd van afscheid nemen eraan.

Ik heb met heel veel plezier op school gewerkt! Alle leerlingen, van klein tot groot, hebben mij geïnspireerd om hun communicatievaardigheden zo goed mogelijk te mogen stimuleren. En door de jaren heen heb ik de kinderen zien groeien, op allerlei gebieden. Het





is fijn te merken dat elk kind zijn eigen pad bewandelt en zich daarbij, met ondersteuning, zo optimaal mogelijk gaat ontplooien.

Deze ontwikkelingen zou ik voor geen geld gemist willen hebben. Daar ben ik heel blij om!

U, als ouders/verzorgers, wil ik bedanken voor het vertrouwen in en de samenwerking met elkaar!

Hartelijke groet van Monique Soons, logopediste Onderbouw



DATUM	WAT	BIJZONDERHEDEN
Donderdag 9 juli	Schoolverlatersfeest	
Zaterdag 11 juli t/m 23 augustus	Zomervakantie	
Dinsdag 1 september	Schoolfotograaf	Onderbouw
Dinsdag 1 september	Nieuwsbrief	
Donderdag 3 september	Schoolfotograaf	Bovenbouw
Donderdag 3 september	Koffieochtend <b>nieuwe ouders</b>	Onderbouw



Jamila slaat plank door bij Kom op voor jezelf!

### De Eindjes



Het schooljaar zit er alweer bijna op...

En wat was het een leuk jaar!

Op vrijdag 5 juni zijn we met de klas naar Ballorig geweest. Het was erg leuk!

We hebben er nog wat foto's van. De kinderen hebben erg genoten!



Rafael is ontstaan uit het SO van de Pr. Wilhelminaschool en de Rafaëlschool voor zeer moeilijk lerende kinderen (zml).



De laatste weken hadden we gelukkig mooie warme dagen en konden we lekker veel buiten spelen. Dit was een feestje voor iedereen!

